

-Persbericht-

Den Haag 15 april 2013

Lezing over 'Moordenaars van Jan de Witt'

Op woensdag 24 april houdt historicus Ronald Prud'homme van Reine bij Boekhandel verwijs + de slegte een lezing over zijn nieuwste boek 'Moordenaars van Jan de Witt'.

Aanvang om 19.30; de toegang is 5 euro, reserveren is gewenst.

Aanmelden s.v.p. via klantenservice.verwijs@selexyz.nl



Wie vermoordde de gebroeders De Witt?

Er zijn meer politieke moorden geweest in de loop der eeuwen, maar geen enkele is op zo'n brute, on-Nederlandse wijze uitgevoerd. Nota bene op een steenworp afstand van het regeringscentrum in Den Haag werden de gebroeders De Witt uit de Gevangenpoort gesleurd en op een beestachtige manier gelyncht. Zulke taferelen waren in dit land nooit eerder vertoond. De moordenaars en lijkschenders zijn nooit veroordeeld. Hoe kon het zo ver komen en wie waren de daders nu eigenlijk?

Over de auteur

Ronald Prud'homme van Reine (1960) is historicus en publiceerde talloze boeken over zeehelden waaronder *Zeehelden* en *Opkomst en ondergang van Nederlands gouden vloot*. Daarnaast publiceerde hij verschillende biografieën waaronder *Rechterhand van Nederland: biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter*, *Schittering en schandaal: biografie van Maerten en Cornelis Tromp* en *Admiraal Zilvervloot: biografie van Piet Hein*.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:



Afdeling Promotie verwijs + de slegte

Spuistraat 21,

2511BC Den Haag

t:070-2060230

@:promotie.verwijs@selexyz.nl