

Hagenaars en Hagenezen,

Binnen een cirkel van minder dan een kilometer staan hier zes standbeelden van mensen die een belangrijk stuk Nederlandse geschiedenis hebben geschreven.

Dat zijn: Prins Willem van Oranje, Johan van Oldenbarnevelt, Johan de Witt, Koning Willem I, Koning Willem II, en Koningin Wilhelmina.

Van die zes mensen zijn er drie om politieke redenen vermoord.

Willem van Oranje werd in Delft doodgeschoten. Hagenaars waren daar niet bij en hadden daar niets mee te maken.

Johan van Oldenbarnevelt, zijn beeld staat hier vlak tegenover op de Lange Vijverberg, beklom het schavot op het Binnenhof. Hagenaars waren uitgelopen om dat te zien!

Johan de Witt, bij zijn standbeeld staan wij nu, werd samen met zijn broer Cornelis uit de Gevangenpoort gesleurd.

Zij werden door de Haagse schutterij doodgeschoten.

Hun lijken werden hier op de Plaats, naakt opgetakeld en door Hagenaars gelynacht.

Hagenaars hebben stukken van hun lijven mee naar huis genomen.

Zouden wij, Hagenaars in 2006 hetzelfde doen? Het arme Haagse volk vond het toen een prachtig spektakel.

Er staat hier een standbeeld voor een groot man, maar het beeld herinnert ons ook aan het afschuwelijke gebeuren toen.

Het wordt de hoogste tijd dat wij, oude en jonge Hagenaars uitspreken dat onze voorouders het 334 jaar geleden fout hebben gedaan.

Wij, Hagenaars hebben toen niet willen begrijpen wat Johan de Witt voor ons land betekende.

Dat is niet meer goed te maken.

Maar wij kunnen als Hagenaars twee dingen doen.

In de eerste plaats maken wij excuus voor het wangedrag van onze voorouders. Dat excuus spreken wij uit aan de nagedachtenis van deze twee grote mannen.

In de tweede plaats moeten wij de kleine Hagenaartjes en Nederlandertjes vertellen hoe belangrijk de broers de Witt geweest zijn! En dat is meer werk dan het neerzetten van dit standbeeld!